

1. LEAVING ON A JETPLANE?

Melodi: Leaving on a jet plane – John Denver 1967

1. "All my bags are packed I'm ready to go"
Det' John Denvers sang, men I må forstå
Hans sang blev brugt mod krigen i Vietnam
Men i dag har vi en anden krig
En større, mere mærkelig krig
En krig med endnu mere skyld og skam
"I'm leaving on a jet plane,
don't know when I'll be back again,
Oh babe, I hate to go!"

2. Jør'n Steen Nielsen skriver i Information
At der må kæmpe reduktion
i flytrafik, men hvordan skal det ske?
Er det skatter eller kvotesystem?
De gamle skal nok blive hjem'
Verden skal de ung' ha' lov at se
En flyskat som vor's nabo'r,
vil være god for vores jord
Det råber vi i kor!

3. Men det da skønt at svæv' på en sky
Og det' så billigt at rejse med fly
Og det blandt andet fordi:
Der er ingen skat på flybenzin
Det har vær't så'n siden verdenskrig'n
Måske skal vi si':
I'm leaving, but not on airplane
Don't know when I will fly again
Maybe I'll try balloon?

I'm leaving, but not on airplane
Don't know when I will fly again
Maybe I'll try balloon?

2. NU MÅ VI VÅGNE

*“Now Now Now” fra Sing for the climate (melodi: Bella Ciao)
Oversat og gendigtet af Michael K. Nielsen*

Nu må vi vågne
nu må vi tænke
nu må vi snart, se det hele klart
lige nu, nu, nu
nu skal vi skabe, et bedre klima
og vi skal starte her og nu

Og vores klode
den har problemer
som vi skal løse, og forløse
lige nu, nu, nu
nu skal vi kæmpe, for vores klima
og vi skal starte her og nu

gør den grønner (svar)
gør den skønner (svar)
gør det nemt, og bekvemt
lige nu, nu, nu
nu skal vi skabe, en bedre fremtid
og vi skal starte her og nu

Vi skal ej vente
til vi har glemt det
tænk nu klart, vær lidt smart
lige nu, nu, nu
nu skal vi skabe, en bedre fremtid
og vi skal starte her og nu

Variation: Man kan gå ½ tone op inden vers 4, så igen ½ tone op og gentage vers 2 og 3, og gentage sidste omkvæd 2 gange

3. VI MÅ TA' KLIMAVALG

Tekst: Michael K. Nielsen.

Traditionel melodi,

(frit efter Bruce Springsteens

"Pay me my money down")

Klimaet det har det skidt
Vi må ta' klimavalg
Vi har hørt det alt for tit
Vi må ta' klimavalg
Vi må, Vi må, Vi må ha' alle med,
ung og gammel, tyk og tynd
Vi må ha' alle med

Kloden den bli'r alt for varm
Vi må ta' klimavalg
videnskaben slår alarm
Vi må ta' klimavalg
Vi må, Vi må, Vi må ha' alle med,
ung og gammel, tyk og tynd
Vi må ha' alle med

Skove ryddes, vandet stiger
Vi må ta' klimavalg
lyt nu efter hvad vi siger
Vi må ta' klimavalg
Vi må, Vi må, Vi må ha' alle med,
ung og gammel, tyk og tynd
Vi må ha' alle med

Grønne marker bli'r til ørken
Vi må ta' klimavalg
som et resultat af tørken
Vi må ta' klimavalg
Vi må, Vi må, Vi må ha' alle med,
ung og gammel, tyk og tynd
Vi må ha' alle med

Dyr og planter kan dø ud
Vi må ta' klimavalg
når CO2en lukkes ud
Vi må ta' klimavalg
Vi må, Vi må, Vi må ha' alle med,
ung og gammel, tyk og tynd
Vi må ha' alle med

Kul og olie er forbudt
Vi må ta' klimavalg
det må virk'lig være slut
Vi må ta' klimavalg
Vi må, Vi må, Vi må ha' alle med,
ung og gammel, tyk og tynd
Vi må ha' alle med

Ung og gammel hjælpes ad
til at ta' klimavalg
energien gør dig glad
vi må ta' klimavalg
Vi må, Vi må, Vi må ha' alle med,
ung og gammel, tyk og tynd
Vi må ha' alle med

4. VI SKAL UD I DET BLÅ

*Mel: Vi skal ud i det blå kun med
klipklapper på af Det Brune Punktum
Tekst: Den Grønne Studenterbevægelse*

*Vi ska' ud i det blå uden skyklapper på
La' os danse til klimamusik.
Bryd' vores vaner mer' end I aner,
det er jo den rene logik*

*Vi ska' ud i det blå uden skyklapper på
La' os danse til klimamusik.
Huske på chancen, der er for
balancen,
vi satser på ny livslogik.*

*Vi ska' ud i det blå uden skyklapper på
La' os danse til klimamusik.
Oplys med viden, nå det til tiden,
og få en fantastisk mimik.*

*Vi ska' ud i det blå uden skyklapper på
La' os danse til klimamusik.
At vi står sammen, skaber jo rammen
for flertal bag grøn politik.*

*Vi ska' ud i det blå uden skyklapper på
La' os danse til klimamusik.
Bryd' vores vaner mer' end I aner,
det er jo den rene logik*

*Vi ska' ud i det blå uden skyklapper på
La' os danse til klimamusik.
Huske på chancen, der er for
balancen,
vi satser på ny livslogik.*

*Vi ska' ud i det blå uden skyklapper på
La' os danse til klimamusik.
Oplys med viden, nå det til tiden,
og få en fantastisk mimik.*

*Vi ska' ud i det blå uden skyklapper på
La' os danse til klimamusik.
At vi står sammen, skaber jo rammen
for flertal bag grøn politik.*

5.KOM MED OS

Tekst: Den Grønne

Studenterbevægelse

Melodi: "Joanna" af Kim Larsen

Kom med os til en have hvor
bierne de summer
Kom med os til en verden hvor
indlandsisen fryser

Kom med os til et rev fyldt med
levende koraller
Kom med os til en verden hvor
skovarealet vokser

*Kom med os ind i kampen
Kom med os, kom med os,
kom nu med
I arbejdstøjet, i fæ-æ-llesskabet
skabes det sted*

Kom med os på en restaurant
uden palmeolie
Kom og nyd et glas postevand
fri for pesticider

Kom med os til en Dagligbrugs'
uden kød på tilbud
Kom og køb økologisk grønt
fra lokalområdet

*Kom med os ind i kampen
Kom med os, kom med os,
kom nu med
I arbejdstøjet, i fæ-æ-llesskabet
skabes det sted*

Kom med os på en motorvej
forbeholdt cyklister
Kom med ud i den friske luft
uden forurening

Kom med ud i en smuk natur
renset op for plastik
Kom med os i bevægelsen
her hvor håbet lever

*Kom med os ind i kampen
Kom med os, kom med os,
kom nu med
I arbejdstøjet, i fæ-æ-llesskabet
skabes det sted*

6. HVIS BARE TOG VAR GRATIS

Tekst: Gregers Hoff

Melodi: Imagine

Hvis bare tog var gratis
Og også busser med
Så ku' jeg droppe bilen
Og komme raskt afsted
Så ku' vi snakke sammen
Og også læse lidt – juhu-
Hvis du syn's jeg er en
drømmer
Så har du ganske sikkert ret
Men ku' vi ikke drømme
sammen
Og redde vor's planet?

Hvis bare tog var gratis
Og også busser med
Så ku' jeg spar' billetten
Kontrollen lægges ned
Men er det ikk' umuligt?
Det koster alt for meg't??
Hvis du syn's jeg er en
drømmer
Så er det ikke helt forkert
Men jeg vil gerne redde
verden
Og det' selvfølgelig svært

Hvis bare tog var gratis
Det ville vær' en svir
Se Luxembourg vil gør' det
Hvorfor så ikke her?
Mit liv ku' kør' på skinner
Med mølleenergi – juhu-
Hvis du syn's jeg er en
drømmer
Så ku' jeg også spørge dig:
Hvorfor ikke drømme
sammen?
Så ku' vi sammen sige nej:

Vi siger nej til diesel
Og olie og benzin
Men ja til alt der kører
På vores sol og vind
Vi siger nej til rejser
Hvor man flyver vildt afsted
Vi må slutte med at drømme
Og handle stærkt i stedet for
Vi må ud og stop' trafikken
For at redde vores jord

7. DILEMMA

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Det er hvidt herude.

Det er varmt derude,
men herinde bag min rude
vifter der en kølig vind.
Det fordi jeg har en blæser,
aircondition – roligt hvæser.
Der dog uro i mit sind.

Nede på alleen,
når jeg sidder på cafeen,
rammer strålevarmen mig.
Også der som klimasynder
sidder jeg på bløde hynder.
Burde jeg mon sige nej?

Hvad skal jeg forandre,
hvorfor skal jeg tænke på andre?
Jeg er ikke Gud, men mig.
Det for meget at forlange
af en lille klimafange,
fanget i en klimaleg.

Det nu ret alvorligt.
Høres mange gange årligt,
men hvad er det, jeg skal gøre?
Slukke lyset, spar på vandet?
Arh, der må da være andet,
jeg kan næsten blive skør.

Skal jeg vær' ulydig,
ikke mere være dydig?
Ud på gaden klam og kold!
Vi civile har en styrke,
den må vi nok til at dyrke.
Kan vi gøre det uden vold?

Det er her jeg lander.
Intet gøre – jeg forbander.
Det er klart, jeg møder op.
Går det løs på flere måder,
håber jeg fornuften råder.
Der' et ord, der hedder: Stop!

8.DET PERSONLIGE CO-2 REGNSKAB

Tekst: Niels-Simon Larsen

Melodi: Vi lister os af sted på tå.

Når jeg vil se Bornholms klipper
ta'r jeg tit en flyver,
men da jeg er en økoflipper,
si'r man, at jeg lyver.
Til gengæld har jeg ikke bil –
kritikken tager jeg med smil.
Så peg bar' på nogen, der er helt
perfekt,
jeg tror ikke, det kan være helt korrekt.

Nu er det meget opp' i tiden
hvad man sådan spiser,
og man skal respekter' den viden,
så man ikk' forliser.
Hvis nu jeg laver maden selv,
serveret under himlens hvælv
og løber en tur på en halv fjerding vej,
er der nogen der ærligt vil skose mig?

Det med transport har fanden skabt,
og hvis man ikke cykler,
så falder dommen nok så rapt
og man bli'r kaldt en hykler.
Jeg ved da godt at klodens dyr
har nok af os, det er et hydr.
Når alle vil frem ingen holde igen,
så er ingen i verden min bedste ven.

Et CO2-regnskabs værdi
bli'r målt på det, man yder.
Er ens moral en hullet si,
så bli'r man kaldt en snyder.
Hvis moralisten står på lur
og skjuler sig bag hegn og mur,
bli'r livet et helved' af angiveri.
Det er netop det samfund, vi ikk' kan li'.

Enhver må se at oppe sig
og ud af vante folder,
men når man diskuterer det,
så er der nogen, der troller.
Kan vi dog ikke snart bli' fri
for fnidder og disharmoni?
Det afhænger nemlig så meget af os,
at vor fremtid kan skabes her uden at slås.

12. MOMENTUM

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Down by the riverside

Hvad er det, der sker nu?
Demonstrationer gror
ligesom et blomsterflor
op af den bare jord.
Hvad er det, der sker nu?
Demonstrationer gror
ligesom et blomsterflor.
Det er et oprør mod en tid
der bruger løs med flid
og ikke kan få nok.
Det er et råb om empati
med hver en blomst og bi
før verden går i chok.

Ja, se det på nettet
se hvor det breder sig
mange der finder vej
flere der kerer sig.
Ja, se det på nettet
se hvor det breder sig
mange der finder vej.
Vi bruger løs af energi
den har vi indeni
den kan vi bare brug'.
Men der skal endnu mere til
for der er meget på spil
vi har momentum nu.

Ja, unge og gamle
nu vi har fået nok
vi bliver en kæmpeflok
nu skal vi have lidt rock.
Ja, unge og gamle
nu vi har fået nok
vi bliver en kæmpeflok.
Vi danser som vi står og går
begyndte sidste år
for vi kan ik' la' vær'.
Om det var mørkt
og koldt og vådt
vi klared' det dog godt
og vi er stadig her.

10."Jeg er så glad for min cykel", klima version

Klimasang til Klima marchen d 8 september 2018, ny tekst af Michael K. Nielsen

Jeg er så glad for min cykel, jeg kommer hurtigt langt omkring
og det fordi på en cykel, der går det rask som ingenting
en cykel larmer ikke, og bruger nul benzin
en cykel oser ikke som andre oliesvin.

Jeg er så glad for min T-shirt, den er flot og ny og go´
men tænkt nu på hvad det kræver af både vand og CO2
så er det du skal tænke! på, hvad du selv ka´ gør´
hvis du forbruger mindre, er det i klimaets favør

Jeg er så glad for mit bøfkød, for det smager rigtigt godt
men når koen står og prutter, så er det knapt så flot
så er det du skal tænke! på, hvad du selv ka´ gør´
hvis du forbruger mindre, er det i klimaets favør

Jeg er så glad for min fryser, jeg køber stort ind på tilbud
men bliver maden for gammel så skal den smides ud.
så er det du skal tænke! på, hvad du selv ka´ gør´
hvis du forbruger mindre, er det i klimaets favør

Jeg køber mange ting på nettet, og det koster meget lidt
men det skal jo transporteres, så miljøet det bli´r slidt
så er det du skal tænke! på, hvad du selv ka´ gør´
hvis du forbruger mindre, er det i klimaets favør

Jeg er så glad for min ferie, jeg flyver tem´ligt langt omkring
men har du tænkt på hvad det koster i CO2 og fly benzin
så er det du skal tænke! på, hvad du selv ka´ gør´
hvis du forbruger mindre, er det i klimaets favør

Vi er så glade for vor klode, men der er meget os og larm
så vi skal passe på klimaet, ellers bli´r den alt for varm
så er det vi skal tænke! på, hvad vi selv ka´ gør´
hvis vi forbruger mindre, er det i klimaets favør

Vi er så glade for vor klode, men der er meget os og larm
så vi skal passe på klimaet, ellers bli´r den alt for varm

(Ny tekst med tilladelse fra Povl Kjølbers arvinger, til brug for Bedsteforældrenes Klimaaktion ved Miljømarch 8 sept. 2018)

11. DER VAR ET YNDIGT LAND (I 1823)

Melodi: Der er et yndigt land

Tekst: Gregers Hoff, 2019

Der var et yndigt land

I 1823

Da Oehlenschläger skrev

Sin konkurrencesang.

Dengang had' Danmark vild natur

Nu er det meste ørken

Af raps og andet foder

Og villahaver med græs

På landet klares alt

Af mænd i stor' maskiner

insekter sprøjtes væk

Insekter sprøjtes væk

"Men det' da skønt at blive fri

for myg og flu'r og hvepse

og møl og edderkopper

hvad er der frygt'lig ved det?"

fru Rachel Carson skrev

sin bog "Det tavse forår"

i 1962

i 1962

Hvis fuglene er blevet væk

Hvad har vi så tilbage

Så er vi helt fortabte

Så er vi ganske fortabt

Hvis gamle Danmark skal bestå

Så skal der ændres meget

Men er vi klar til det?

Men er vi klar til det?

12. MOMENTUM

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Down by the riverside

Hvad er det, der sker nu?
Demonstrationer gror
ligesom et blomsterflor
op af den bare jord.
Hvad er det, der sker nu?
Demonstrationer gror
ligesom et blomsterflor.
Det er et oprør mod en tid
der bruger løs med flid
og ikke kan få nok.
Det er et råb om empati
med hver en blomst og bi
før verden går i chok.

Ja, se det på nettet
se hvor det breder sig
mange der finder vej
flere der kerer sig.
Ja, se det på nettet
se hvor det breder sig
mange der finder vej.
Vi bruger løs af energi
den har vi indeni
den kan vi bare brug'.
Men der skal endnu mere til
for der er meget på spil
vi har momentum nu.

Ja, unge og gamle
nu vi har fået nok
vi bliver en kæmpeflok
nu skal vi have lidt rock.
Unge og gamle
nu vi har fået nok
vi bliver en kæmpeflok.
Vi danser som vi står og går
begyndte sidste år
for vi kan ik' la' vær'.
Om det var mørkt
og koldt og vådt
vi klared' det dog godt
og vi er stadig her.

13 Klimastrejke

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Langt ude i skoven lå et lille bjerg.

(Ikke blot Danmark, men alle lande ligger klimamæssigt langt ude i hampen. Nu er vi så langt ude, at børn gribes af frygt og angst og tager sagen i egen hånd. Gretha Thunberg sagde sådan til en forsamling: Jeg har ikke brug for de voksnes håb, jeg vil se jer gå i panik).

1. Langt ude i hampen lå et lille land.

Aldrig så jeg så dejligt et land.

Landet ligger laaangt ude i hampen.

2. I det lille land der bor et lille folk.

Aldrig så jeg så dejligt et folk.

Folket i landet.

Landet...

3. Og det lille folk det havde et lille Ting.

Aldrig så jeg så dejligt et Ting.

Tinget for folket, folket i landet.

Landet...

4. Tinget kender FN's 17 verdensmål.

Aldrig så jeg så dejlige mål.

Mål'ne i Tinget, Tinget for folket.

Folket i landet.

Landet...

5. Mål-ene er for alle landets børn.

Aldrig så jeg så dejlige børn.

Børn'ne og mål'ne, mål'ne i Tinget,

Tinget for folket, folket i landet.

Landet...

6. Børn'ne blev grebet af en sælsom frygt.

Aldrig så jeg så sælsom en frygt.

Frygten i børn'ne, børn'ne og mål'ne,

mål'ne i Tinget, Tinget for folket,

folket i landet.

Landet...

7. Frygt-en får børn'ne til at strejke nu.

Aldrig så jeg en strejke som nu.

Strejken med frygten, frygten i børn'ne,

børn'ne og mål'ne, mål'ne i Tinget,

Tinget for folket, folket i landet.

Landet...

8. Unge og børn og ældre slutter op.

Aldrig så jeg så dejlig en krop.

Kroppen og strejken, strejken med frygten,

frygten i børn'ne, børn'ne og mål'ne,

mål'ne i Tinget, Tinget for folket,

folket i landet.

Landet ligger laaangt ude i hampen.

14. Prisen for krisen

Tekst: Niels-Simon Larsen

Melodi: Cigaretter og whisky og nøgne pi'r.

Måske er det slut om en generation
med at stå på den gyldne forbrugs-bastion.
Men hvad er det så, der gi'r livet værdi,
når vi ikke må røve og ikke må skrig':
Cigaretter og whisky og nøgne pi'r,
eller mænd - bare livet kan bli' til en svir?
Så det' slut med at håbe på 'frem' og på 'op'.
Det' vækstens natur, der har fundet sit stop.

Man kan spørg' om så meget, men svar'ne er få.
Man kan grin' a' det hele, gi' op at forstå.
Man kan flygt' ud i skoven og bygge et skur,
og så håbe ens sind går fra mol og til dur.
Skal vi ned og tilbage, hvor vi var engang,
rende rundt på savannen, om bålet en sang?
Skal vi blive nomader, gå uden en trævl?
Det' den slags debatter, der ender med: "Ævl"!

Nå, hvad skal vi så, må man spørge igen.
Er der nog't vi har overset, er der et MEN?
Algoritmer, raketter, kol'nier på Mars,
kærlighed med robotter? Vorherrebevars!
Hvor er nu perspektivet, og findes der et,
går vi rundt i den tro, at det kommer om lidt?
Der er nogle, der fabler om endnu en ting,
der skal opfindes, før den er helt kringeling.

Var der indbygget noget, der ligned' en plan,
der hed fremad og opad - og så gå banan?
For hvad er der lykkedes på alle de år,
når vi står tilbage som rådvilde får?
Det' jo mærk' ligt, vi ikk' ved en hujende fis,
og så nemt tolererer hinandens forlis.
Det er os mod de andre, lad os komme op,
for det fryder vor ånd og det styrker vor krop.

Måske vil vi slet ikke ha' høje mål,
vil bare have det sjovt og have baller af stål?
Og børn'ne kan strejke, så meget de vil,
og vi voksne kan hverken gør' fra eller til.
Så det' her, man kan gribes af melankoli,
når det hele ser ud til at være forbi.
Men man skulle da egentlig være et skarn,
hvis man slet ikke ville stå op for et barn.

Det er her, hvor det vender, og alting bliver nyt,
og til ansvarets byrde man så siger: "Pyt"!
Det er ikke mer' mig, der er centrum på Jord.
Det er alle de andre, der er ved mit bord.
Så nu er det os, der skal vende os bort
fra det liv, hvor vi kun kunne komme til kort.
For hvis kloden bli'r tømmt, er det virk'lig for vildt,
at vi havde en chance, men så blev den spildt.

The times they are changing

Kom lad os nu samles, hvad end vi nu tror.
Vi har det til fælles at redde vor Jord.
Mens skovene brænder og havene sti'r,
er det vigtigt vi ytrer os og ikke tier,
for ingen kan undgå at blive berørt:
For the times they are a'changin'.

15.Orangutan mod bulldozer

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: I en skov en hytte lå



(Se video på facebook. Slå op under Seeker, orangutan, bulldozer).

I en skov hvor aber bor
langt herfra på denne Jord,
fælder man nu regnskovstræer.

Palmer skal der vær'.

Palmeolie til vor mad.

Jeg kan ikke være glad.

At fabrikker går på rov,
skal forbydes ved lov.

Aben, en orangutang,
lytted' til maskinens klang.
Så dens hjem var faldet ned,
og så blev den vred.

Palmeolie til en bil,
tanken den er bar' så vild.

At fabrikker går på rov,
skal forbydes ved lov.

Aben lagde så sin lab
på maskinens kæmpe-grab,
men maskinens folk blev ved,
og så faldt den ned.

Palmeolie til et fly
dertil kan vi kun sig': "Fy"!

At fabrikker går på rov,
skal forbydes ved lov.

Aber kan forsvare sig
mod maskiner? Nej, nej, nej!
At man rydder deres skov,
skal forbydes ved lov.

Oliepalmer skader jord,
der hvor dyrene de bor.

Vi må husk' det' deres sted.
Lad dem nu få fred.

16. Klimaaktivisternes sang

(melodi: We shall not be moved)

dansk tekst: Michael K. Nielsen

Hvis klimaet skal reddes
så må vi stå fast
og temperaturen holdes
så må vi stå fast
for en ide,
der vokser både nat og dag
om vores klima sag

Vi unge og vi gamle
nu må vi stå fast
målet er at samle
nu må vi stå fast
på en ide
der vokser både nat og dag
om vores klima sag

Som klima aktivister
skal vi vise mod
med viden og med følelser
skal vi vise mod
for en ide
der vokser både nat og dag
om vores klima sag

Hvis holdninger skal flyttes
så må vi stå fast
vi håber at det lykkes
så må vi stå fast
på en ide
der vokser både nat og dag
om vores klima sag

I regnvejr og i solskin
møder vi jo op
i medvind og i modvind
møder vi jo op
for en ide
der vokser både nat og dag
om vores klima sag

We shall not,
we shall not be moved
We shall not,
we shall not be moved
Just like a tree
that's standing by the water side
we shall not be moved

17. Det er en hed tid..

Melodi: Kim Larsen: Østre gasværk 1985

Gregers Hoff maj 2018

Det er en hed tid, som vi lever i
Alle går rundt og sveder
Jeg tænker: går klima't nu totalt amok?
Hva si'r Jesper Theilgård?
"Ja, gletcherne vil smelte
og havene vil sti'g'
Jeg tør næsten ikk' fortæl' det
Men hva' med børnebørn og oldebørn.
Hva' vil de sig'??
Vi siger "undskyld, at vi har svinet så'n
Det er vi meget ked' af
Vi skulle nok have holdt os mer' på måtten
Her på Østre gasværk!"

18. Mother Earth

Tekst og melodi: Neil Young

Oh, mother earth,
with your fields of green
once more laid down by the hungry hand
how long can you give and not receive
and feed this world ruled by greed
and feed this world ruled by greed.

Oh, ball of fire
in the summer sky
your healing light, your parade of days
are they betrayed by the men of power
who hold this world in their changing hands
they hold the world in their changing hands.

Oh, freedom land
can you let this go
down to the streets where the numbers grow
respect mother earth and her giving ways
or trade away our children's days
or trade away our children's days.
Respect mother earth and her giving ways
or trade away our children's days.

19. En klima tilståelse

Mel.: The Wild Rover, tekst: Michael

Jeg har svinet med olie
jeg har svinet med kul
og min viden om klima
var noget nær nul
Men nu vil jeg kæmpe
for klimaets sag
og udbrede viden
hver eneste dag
*for det er nu, eller aldrig, - - -
nu eller aldrig min ven
vores chance for indsats
kommer aldrig igen*

Jeg har spist mange bøffer
og fløjet omkring
og mit hus og mit hjem
det er fyldt op med ting
men nu vil jeg prøve
at skære det ned
og kun købe ting
af nød-ven-dig-hed
*for det er nu, eller aldrig, - - -
nu eller aldrig min ven
vores chance for indsats
kommer aldrig igen*

Jeg bru'r en del penge
på elektronik
og går det i stykker
går jeg i panik
ka' det repareres
eller skal jeg ha' nyt?
mit fokus skal flyttes
jeg tror det ka' nyt'
*for det er nu, eller aldrig, - - -
nu eller aldrig min ven
vores chance for indsats
kommer aldrig igen.*

20. De nye helte

Tekst: Gregers Hoff

Melodi: Spejdersang "Hver lørdag eftermiddag så tar jeg cyklen af skuret..."
(sekstur) hør evt på [youtube](#)

Jeg glæder mig i denne tid
Men hvordan bliver julen mon atter hvid?
Hey Superman!
Kom vis mig hvordan
Min by står snart under vand!
Men det' sæføli'n illusion
Han er jo gået på pension
Men så kom Greta Thunberg til
Hun sætter sig selv på spil:
Det' os der er klimabeskytterne
Som skal slås med tidselgemytterne
Og de vil fald'
For vi skal
Snart få et fornyende KLIMAVALG!

21. Må vi?

Mel: Fy Fy skamme

Søren Kragh Jacobsen 1982

Tekst: Gregers Hoff

Må vi hyle med sirener

Må vi råbe må vi larme

Må vi bare give los for

Vores indestængte harme

Må vi standse al trafikken

Må vi lægge os på gaden

Må vi skrive "tænk på børnene"

På folketingsfacaden?

Næ næ næ næ næ det må vi ikke

Fy fy skamme skamme fy fy ah ah

Slemme slemme fy fy næ næ nix nix

Slut forbudt - men hva må vi så?

Må vi trampe op ad trappen

Må vi tigge må vi plage

Må vi skrige højt og tude:

"giv os fuglene tilbage!"

må vi storme ind i salen

smide Pia ned fra tronen

må vi sie "nu må det være nok

her er revolutionen!"

Næ næ næ næ næ det må vi ikke

Fy fy skamme skamme fy fy ah ah

Slemme slemme fy fy næ næ nix nix

Slut forbudt - men hva må vi så?

Må vi godt la vær at larme

Må vi stå her musestille

Selvom havene bliver varme

Der er ingen tid at spille

Må vi godt la vær og klage

Sige ja til "klimaloven"

Må vi rose ham Lars Lilleholt

Selvom han er helt i skoven

Ja ja ja ja ja det må vi gerne

Næ sikke fint fint ja ja meget det bliver

Stort stort klap klap fint fint flot flot

Det var godt – nå det må vi godt

Må man fokusér på KLIMA!?

Må man samles her ved BORGEN?!

Må man håbe vi blir fler' og fler'?

Må man KOM hver torsdag morgen?

Må man minde vor regering om-at GØR
noget her og nu?!

Må man stå i samlet flok i dag

Og Råb ja ja ja Me too!!

JA JA JA JA – Det må vi gerne!!

*Næh sikke FIN FIN-JA JA-MEGET DYGTIG-
STOR STOR-*

*KLAP KLAP – FIN FIN – FLOT FLOT – det
var godt!!*

SÅ DET MÅ VI GODT!!!

22. Det grønne land

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Velkommen i den grønne lund

Velkommen til det grønne land
70% er målet.
Tænk, hvis det nu var alle mand,
der ærligt gik til stålet.
Så ku' vi sikkert ændre den deroute,
vi ved hvor ender.
Så der er brug for alt vort krudt
og alle gode hænder.

Nu skal vi ha' det grønne liv
til gavn for hele kloden.
Og vi skal ha' et perspektiv
og gå til selve roden.
Og hvad er selve ondets rod,
hvis ikke det er penge,
der med sin lumske bukkefod
har hærget verden længe?

Lokal valuta er en ting,
men kun til hjælp for handel.
De penge går så smukt i ring
i almen, daglig vandel.
Der bli'r så ikke noget erhverv,
hvor man kan spekulere
og lokke andre i fordærv
og selv akkumulere.

Lad os nu se det grønne krudt
skudt op i militæret.
Med angreb skal det være slut,
som det så tit har været.
Hvis vi skal ku' erobre denne verden
med det grønne,
så skal det være med en færden
mange vil berømme.

Den grønne kirke kan bli' go'
at have med ved hånden,
især hvis den med os kan gro
og være grøn i ånden.
Det gælder nemlig stadig om
at elske sine fjender,
og om at kunne sige: "Kom",
om end man ikke altid vinder.

Hvad er det vores børn skal lær'?
De skal da lær' forvandling,
og have dialogen kær,
og dernæst gå til handling,
og holde både krop og sind og ånd
i god balance,
og knytte mange venskabsbånd,
gi' utopien chance.

Og så' der det med lyst og leg,
og disse skønne stunder.
Det drejer sig om dig og mig
og selve livets under.
Hvis ikke vi får styr på alle disse
hede zoner,
så vil vi sikkert nok forlise
vores stor' visioner.

Det grønne liv er simpelthen
bare det at være.
At have en fortrolig ven
og færre ting begære.
Der sker se'fø'lig ting
med brutto-national-produktet,
men det skal vi nok komm' omkring,
når tankerne har frugtet.

23. Greta

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: J. Cash: I walk the line

Hun var engang en lille pige med et skilt
Hun ville stoppe verdens vanvid - det var vildt.
I dag er verden endelig ved at vågne op.
Ved hendes: "Stop"!
Ved hendes: "Stop"!

Hvordan ku' hun besejre store mænd med vom,
når vi i årevis havde sagt og råbt: "Vend om"!
Hun er jo barnet foran Kejseren uden klæ'r.
Så meget værd.
Så meget værd.

Man skulle ikk' have troet, hun ku' komme frem.
Man skal jo pege på sig selv med fynd og klem.
Hun havde et budskab, som hun gav helt uden pral.
Det var moral.
Det var moral.

Det er fantastisk med de mange, hun har tændt.
Når vi går sammen, bliver udviklingen vendt.
I hendes sprog er kravet til os helt unik.
Gå i panik!
Gå i panik!

Så er der dem, der si'r, det blot er religion,
og at vi er fra hysteriets bataljon.
Lad dem få lov at hamre løs på deres klaver.
For vi bli'r fler'.
For vi bli'r fler'.

24.OPFYLD PARIS-AFTALEN

Melodi: "Jeg gik mig ud om kvælden"

Tekst: Naja Vaaben, Den Grønne Studenterbevægelse

Denne sang kan synges som kanon i to (eller flere) hold.

Begynd andet hold, når første hold er færdige med første vers og går til omkvædet (kom nu, kom nu...).

1.

Opfyld Paris-aftalen

Med alle dens procent.

Og husk at tjekke årligt,

Så ikke den blir' glemt.

Kom nu, kom nu, for klimaet, kom nu.

Kom nu, kom nu, for klimaet, kom nu.

2.

For forskerne de råber,

De råber jo så højt.

Og det er ikke mærk'ligt

Når nu det går så sløjt.

Kom nu, kom nu, for klimaet, kom nu.

Kom nu, kom nu, for klimaet, kom nu.

3.

Ideer er der nok af,

Så bare kom og ta'

For vi kan godt fortælle,

Hvad klimaet vil ha'.

Kom nu, kom nu, for klimaet, kom nu.

Kom nu, kom nu, for klimaet, kom nu.

4.

Et borgerting, måske,

Og en hulens masse grønt.

Og luk for kul og olie

For sol og vind gir' strøm.

Kom nu, kom nu, for klimaet, kom nu.

Kom nu, kom nu, for klimaet, kom nu.

5.

Så kom nu alle sammen,

Kom nu, kom nu, kom nu.

Vi har jo ik' så mange,

Så mange år endnu.

Kom nu, kom nu, for klimaet, kom nu.

Kom nu, kom nu, for klimaet, kom nu.

25. Klima Kamp råb!

1. Hvad skal vi have?

Klimalov!

Hvornår skal vi have det?

Nu!

I morgen?

Nej!

Hvornår?

Nu!

2. Vi laver demonstrationer

for de kommende generationer!

3. Pas på, pas på!

Vi er på vej!

Klimatosserne er efter dig!

4. Klimaet kalder, nu laver vi rabalder!

Klimaet kalder, nu laver vi rabalder!

(med skralder, fløjter o.a.)

5. Hvem er vi?

Bedsteforældre ju-hu!

Hvad vil vi?

Klimahandling lige nu!

26. Forskernes stemme

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Vildandens sang.

Hvordan kan det være, at forskernes stemme,
er noget som mange så gerne vil glemme?
Vor kurs mod en kant
regnes ikke for sandt.

En advarsel givet om klimaets krise,
bli'r let lavet om fra en storm til en brise.
Man finder det slemt,
når det er ubekvemt.

Når FN's rapporter fortæller om onder,
så spørges der kritisk: Hvor dybt mon det bunder?
Til IPCC
si'r man: Nu må vi se...

Jo vist bli'r der snakket om grøn vækst og andet,
man håber vil redd' både kloden og landet,
men 'Grænser for vækst',
synes man er komplekst.

Men hvilket parti lover blod, sved og tårer,
når selv deres vælgere render af gårde?
Partiet bli'r sendt
ned på 2 i procent.

Vi har et problem, når vi gerne vil gøre
en indsats for verden, men ingen vil høre.
Det' derfor vi står,
her i Rigsdagens gård.

27. Nogle klimapåmindelsestanker

med kærlig hilsen til Halfdan Rasmussen

Mel: "Noget om helte" (Robert Normann,1976)

Livet er en morgengave
Sjælen er et pilgrimskor
Der står krokus i min have
Der står øller på mit bord
Under himlen hænger lærken
Som et fjernt bevinget frø
For en lærke tænker hverken
på at kæmpe eller dø

Hvorfor er du ikke mere
Med dit skønne rimeri?
Du som kunne formulere
Sjovt og tungt til poesi
Du ku' skriv' om Hiroshima
Så vi både græd og lo
Kom og skriv en sang om klima
Som kan få os til at gro!

Danmark er et dejligt rige
Varmen er velkommen her
Bare vandet ikk' vil stige
Vi håber at det ikke sker
Kloden brænder andre steder
Storme raser, isen tører
Regnskov svinder og vi græder
Når de stor' koralrev dør.

Her står vi og demonstrerer
For at få en klimalov
Hvorfor er vi ikke flere?
Syn's de ikke det er sjov?
Men så tænker jeg på Greta
Som med sine 16 år
Sad alene hver en fredag
Og så syn's jeg nok det går.

28. Klimapåmindelsen 1 år.

Tekst: Niels-Simon

Klima-påmindelsen har fødselsdag og det er i dag.

Klimapåmindelsen har fødselsdag i dag.

Og hør nu her, vi ønsker os en klimalov.

Og hør nu her, en rigtig klimalov.

Vi har behov for klimalov, for klimalov, for klimalov.

Vi har behov for klimalov, for klimalov - love, love.



Mangen politiker er kommet her forbi og sagt.

Mangen politiker er kommet her og sagt.

Se'fø'li' skal vi hurtigt ha' en klimalov.

Se'fø'li' skal vi ha' en klimalov.

Vi har behov for klimalov, for klimalov, for klimalov.

Vi har behov for klimalov, for klimalov - love, love.



Uha, hvor tiden går, ja hvor tiden går, ja hvor tiden går.

Uha, hvor tiden går, ja hvor tiden går uha.

Vi burde NU ha' haft en rigtig klimalov.

Vi burde NU ha' haft en klimalov.

Vi har behov for klimalov, for klimalov, for klimalov.

Vi har behov for klimalov, for klimalov - love, love.



29. "Unite behind the science"

11.000 forskere i 153 lande udsender fælles opråb i november 2019:

"Klimakrisen truer menneskeheden"

Forskerne kommer med seks bud på, hvad der bør gøres. Vi back'er op!

Melodi: Queen - *We will rock you!* Tekst: Lise Christensen Bjerno

Tramp, tramp – KLAP!

Tramp, tramp – KLAP!

Tramp, tramp – KLAP!

Tramp, tramp – KLAP!

KLI – MA – LE – DER: RYK NU !!!

KLI – MA – LE – DER: RYK NU !!!

SKAT på CO2

KlimaBidrag – byg en BRO,

uddan Plger, skab en SIKker fremtid

FOR vor FÆLLEs klode!

SKÆRM vores TRÆER!

La' OLien VÆR' !

KØDindTAG miniMEres for enHVER!

Vi si'r:

30. Buggi Vuggi

Melodi: Åh buggi vuggi vuggi – Shu-bi-dua

Tekst: Gregers

Vi sætter klimaet først
vi sætter velfærd først
vi sætter klimaet først
eller osse gør vi ikk'
og hvad med nordsøolien
skal den blive eller op?
Uh hvor er det svært!
Først valser vi til venstre
så halser vi til højre
så mødes vi på midten
og så er vi lige vidt!

31. Green Friday

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Papirsklip (Kim Larsen)

Før havde man <u>ik</u> ke masser af ting	D-em
Sult og elendighed var rundt omkring	A-D
Mange frygted' for dagen i morgen	bm-em
Lysten var mere <u>s</u> jælden end	A
Sorgen	D

Nu har de fleste mere end nok
Styrter alligevel på købe-amok
Kviklån frister mange til gæld
Det' en kultur der må gå på
hæld

Kærlighed <u>g</u> i'r vi dér, hvor vi ka'	D-em
Ting gi'r vi <u>k</u> un når vi virkelig ska'	A-D
Fløjt eller nyn...	bm-em
	A7

Rigdom er at være hinanden nær
Se hvad ens næste savner især
Når man får lov til rigtigt at gi'
Føler man sig så kosteligt
rig

Derfor så står vi foran et valg
Alt handler ikke om køb og salg
Nu skal vi vælge et liv der kan du
Derfor et nej til overfor-
brug

Kærlighed gi'r vi dér, hvor vi ka'	
Ting gi'r vi kun, når vi virkelig ska'	
Fløjt eller nyn...	

32. KLIMALOVING.. Tekst & melodi: Bjarne Norman Jensen

1) Klimalov : Sig mig lige nu :

Hvor er du nu ?

Klimalov : Sig mig lige nu :

Hvor er du nu ?

Klimalov : Sig mig lige nu :

Hvor er du nu ?

E E
E A E E
A A E E
A A E E

2) Klimalov : Bli'r du tyndet ud ?

Hvor er du nu ?

Klimalov : Bli'r du tyndet ud ?

Hvor er du nu ?

Klimalov : Bli'r du tyndet ud ?

Hvor er du nu ?

3) Klimalov : Kan vi kende dig ?

Når nu vi ses.

Klimalov : Kan vi kende dig ?

Når nu vi ses.

Klimalov : Kan vi kende dig ?

Når nu vi ses.

Arr. Intro
1. 2. 3. løft 1. 2. 3. vers

G C G G
C C G G
C C G G

33. Til forhandlerne

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Johnny B Goode

Hvad Klimaloven angår skal I huske på
det Borgerforslag der en dag på bordet lå
Det skal ikk' barberes til ukend'lighed
Det er noget vi regner med I alle ved
I skal heller ik-ke bruge gummiord
Det vil hurtigt ligne et politisk mord

Lad Svanefeltet ligge i sin dybe grund
De mange kilometer under havets bund
Husk det uheld i Den mexicanske bugt
olierøret sprang det blev en bitter frugt
800 ton steg op hver eneste dag
87 i alt før man vandt dette slag

Forståelsespapiret er en ulden tekst
der ikke klart fortæller vi skal ned i vækst
Alle ved at dyr og planter skrumper ind
selvom vi får energi fra sol og vind
Mange tror vi klar' den ved at være en biks
hvor man kan få alt i teknologisk fix

Så spør' man hva' vi egent-lig skal leve af
Ja, lad os bare snakke lidt om det i dag
Vi' i gang med noget aldrig før er set
Vi prøver på at splitte denne blå planet
Svaret på at leve kommer af sig selv:
Leve af vi ikke slår os selv ihjel

Når I forhandler klima ta'r I denne tørn
Det handler som vi ser det - om vores børn
De skal have en fremtid ikke alt for varm
Derfor syn's vi alle burde slå alarm
Hvad skal vi med månedslønner helt i top
- verdenstemperaturen den går op og op.

Vi siger: Bru-u-u-ug! ———
Brug et forståeligt sprog ———
Brug et forståeligt sprog ———
Brug et forståeligt sprog ———
Brug et forståeligt spro-o-o-o-o-og ———
Så vær' nu klog

Vi siger: Gå-å-å-å!
Gå bort fra olie nu
Gå bort fra olie nu
Gå bort fra olie nu
Tag gas og olie nu-u-u-u-u
helt ud af brug

Vi siger: Bi-i-i-i!
Bio-diversitet
Bio-diversitet
Bio-diversitet
Bio-diversite-e-e-e-et
Før det er sket

Vi siger: Sli-i-i-ip!
Slip fantasien løs
Slip fantasien løs
Slip fantasien løs
Slip fantasien lø-ø-ø-ø-ø-s
Ud af vor dø-s

Vi si'r: Beta-a-a-all
Børnene si'r betal
Ungdommen si'r betal
Kloden den si'r betal
Fremtiden si'r beta-a-a-a-al
For den er gal

34.TIPPING POINT

Melodi "Jeg har 25 minutter endnu", Shel Silverstein 1962

Tekst: Gregers Hoff 2019

Vi har lige få't rapporten, det tipper lie om lidt

Vi har 12 år endnu

Jeg ka' ikke sov' om natten, jeg har det rigtig skidt

Vi har 11 år endnu

Vi har ingen vinter mere, mine ski er pakket væk

Vi har 10 år endnu

I stedet er der stormflod, jeg dør sgu snart af skræk

Vi har 9 år endnu

Jeg har set at i Australien får dyr'ne hedeslag

Vi har 8 år endnu

Hva' søren skal vi gøre, det bli'r værre dag for dag

Vi har 7 år endnu

Vi må stoppe med at fælde, vi må hel're plante skov

Vi har 6 år endnu

Men jeg er træt af at stresse, jeg vil hel're ha det sjov

Vi har 5 år endnu

Millioner af folk vil flygte herop

Vi har 4 år endnu

Tror I vildsvinehegnet vil få dem til at stop'

Vi har 3 år endnu

Hvis golfstrømmen vender bliver her skidekoldt

Vi har 2 år endnu

Og hva så med børnene, er de købt eller solgt?

Vi har AAAAAHR

35. Vi ska ha en lov nu

melodi: Shotgun af George Ezra - tekst: Jørgen Halskov

Akkorder: |: D |G |Hm |A :|

Omkvæd 2x

|: Vi ska ha en lov nu
Ikke bar' en plan, nej
Ha en klima-lov nu – ja ja :|

Vers 1

(De) vise mænd si'r at økonomi'n
Har det bedst hvis vi dropper den lov
(Men) vi tror ikke de har melodi'n
Og vi vil ikke spørg' dem om lov

Omkvæd 2x

|: Vi ska ha en lov nu...

Vers 2

(En) plan er skidt for vi ser det så tit – ender let i politiker-vås
(En) lov er bedst, den forpligter dem på, på de mål, på de mål der skal nås

Omkvæd 2x

|:Vi ska ha en lov nu...

Vers 3

Målet er jo at nå de halvfjerds og det mål er ik' til diskussion
Hvis partierne kommer på tværs, så ska vi nok gi' dem reduktion!

Omkvæd 2x

|:Vi ska ha en lov nu...

Vers 4

Nu det torsdag og vi er på plads og vi er ikke her bar' for sjov
Vi bli'r her til de ung' er tilfreds', for det dem der ska lev' med den lov

Omkvæd 4x...

|:Vi ska ha en lov nu...

36. You can get it if you really want

Jimmy Cliff, 1970 (uden vers 1)

You can get it if you really want
You can get it if you really want
You can get it if you really want
But you must try, try and try, try and try
You'll succeed at last,

Rome was not built in a day
Opposition will come your way
But the harder the battle you see
Is the sweeter the victory now

You can get it if you really want
You can get it if you really want
You can get it if you really want
But you must try, try and try, try and try
You'll succeed at last

Omkvæd: //: D G :// D A G G

Vers: //: D A G :// F# G A

Bridge: //:D F G AGFEb ://

37. Kun et: Uha!

Mel: Hallelujah

Vi ved jo godt, at når vi får
beviser på, det ikke går,
så vil det vær' for sent at redde verden.
Den dag at det går op for folk,
at de i ryggen har en dolk,
så bli'r der ikke sunget halleluja.
Omkv.:
Kun et: Uha! Kun et: Uha!
Kun et: Uha! Kun et: Uha!

Man si'r vi stadig har det godt,
og Danmark er et lykkens slot.
Den sandhed er med modifikationer.
Hvis alle efterligner os,
vi tankeløse bruger los,
så kan der ikke synges halleluja.
Omkv.:

Det er et simpelt overslag,
forbruget det skal ned i dag.
I morgen vil naturen gøre det for os.
Og penge er en fattig trøst,
når livet bliver meningsløst,
og så der ingen grund til halleluja.
Omkv.:

Hver dag er 'valgdag' ret beset.
Hver aften spør' man, hvad er sket?
Hver morgen er vi frie til at vælge.
Men hvis vi altid vælger galt,
og ikke ser hvad der bli'r kvalt,
så kan der aldrig synges halleluja.
Omkv.:

Man laver den verbale leg,
at det skal ku' betale sig
at tænke på de næste gen'rationer.
Betale sig at være god?
Et regnestykke, syndigt rod!!!
Det koster noget at tænke på de næste.
Halleluja eller Uha?
Halleluja eller Uha?

38. Who's Gonna Stand Up?

Tekst & melodi: Neil Young

Protect the wild, tomorrow's child
Protect the land from the greed of man
Take down the dams, stand up to oil
Protect the plants, and renew the soil

WHO'S GONNA STAND UP and save the Earth?
Who's gonna say that she's had enough?
Who's gonna take on the big machine?
Who's gonna stand up and save the Earth?
This all starts with you and me

Damn the dams, save the rivers
Starve the takers and feed the givers
Build a dream, save the world
We're the people know as Earth

WHO'S GONNA STAND UP and save the Earth?
Who's gonna say that she's had enough?
Who's gonna take on the big machine?
Who's gonna stand up and save the Earth?
This all starts with you and me

Ban fossil fuel, draw the line
Before we build, one more pipeline
Ban fracking now, save the waters
And build a life, for our sons and daughters

WHO'S GONNA STAND UP and save the Earth?
Who's gonna say that she's had enough?
Who's gonna take on the big machine?
Who's gonna stand up and save the Earth?
This all starts with you and me

WHO'S GONNA STAND UP (5 x)
This all starts with you and me

39. Ingen Planet B

Tekst & Melodi: Jørgen Halskov

Jeg vågnede i morges med en sang i mit hoved
Gode gamle Louis han sang i mit blod
stod op og skrålede What a Wonderful World
mens solen ramte den gamle Moder Jord

Men glæden var kort for så kom der regn
og for tiden er der regn nu og her og alle vegne
Jeg ved for vores børn og vores børnebørns skyld
er det på høje tid at vi nu gør hvad vi kan for Moder Jord

*Kom nu kloden råber på hjælp
hjælp nu os alle ja hjælp dig selv
Gør så kloden ånder frit igen
vi har kun den ene planet – kun jorden*

Vi har ingen Planet B – kun Jorden
Vi har ingen Planet B

Det haster nu og en lille svensk pige
er et kæmpe symbol i en gammel mands verden
For mig er hun en lysende Jo-Ann of Arc
hun er det nødvendige håb for: Moder Jord.

*Så kom nu kloden råber på hjælp
hjælp nu os alle ja hjælp dig selv
Gør så kloden ånder frit igen
vi har kun den ene planet*

Vi har ingen Planet B
Vi har ingen Planet B
Vi har ingen Planet B

*Kom nu kloden råber på hjælp
hjælp nu os alle ja hjælp dig selv
Gør så kloden ånder frit igen
vi har kun den ene planet*

*Så Kom nu kloden råber på hjælp
hjælp nu os alle ja hjælp dig selv
gør så kloden ånder frit igen
vi har kun den ene planet – kun jorden*

Vi har ingen Planet B – kun Jorden..

40. Den koster ikke noget

Tekst: Niels-Simon Larsen
Mel: Jeg har aldrig fået noget.

Fra 'Aftale om klimalov': " så omkostningseffektivt som muligt" " Dansk erhvervsliv skal udvikles og ikke afvikles"

Nu har vi fået en klimalov, og er den ret forstået?

Den koster ikke noget

Den koster ikke noget

Den er et mesterstykke og bli'r næppe overgået,
og måske kan det gør's så snildt,
det ikke koster ikke noget.

Der' dem der ser, at grøn er 'in', og man kan tjene på'et.

Den koster ikke noget

Den koster ikke noget

Det' sindrigt regnet ud, ikk' noget en kroget ryg har spået,
så det må være gennemtænkt
og koster ikke noget.

Der flyttes om på penge her og der, sådan er showet.

Den koster ikke noget

Den koster ikke noget

Hvis man nu vil forstå det, må man virk'lig lette låget,
og løfte det så højt,
at det så ikke koster noget.

Det' ikke sådan mere, nog'n behøver føle sig flået.

Den koster ikke noget

Den koster ikke noget

Det' et politisk flikflak, vore kære har begået,
og så' det måske svært at se,
at det vil koste noget.

Og si'r man: Helt fra arilds tid, der hed det "noget for noget"?

Den koster ikke noget

Den koster ikke noget

I mange men'skers ører kan det lyde tem'lig tåget,
men det er Chr.Borg-logik,
det koster ikke noget.

Det føles dejligt, når ens hjerne ikke bli'r forsmået.

Den koster ikke noget

Den koster ikke noget

Måske har nogles hjerner vær't en tur i himmelblå'et,
og gjort en god forretning dér,
der ikke koster noget.

41. Moder Natur

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Sous le petit pont blanc
(Under den hvide bro).

Hvad er der mer' at drømme om,
når vi har fået alt?

At verden så kan føles tom
er mærk'ligt og fatalt.

Når ing'n bekymring kan os nå,
så sku' vi jo være tilfred-se.

I sted't går mange helt i stå
og rammes af simpel tristes-se.

Moder natur bli'r tom.

Det var fra hend' vi kom.

Verden er slidt gen'm umind'lige ti-der.

Alle må indse, naturen nu li-der.

Vi har momentum nu,
står mellem lyst og gru.

Finder vi ikke den vej, vi kan gå,
da sættes alt i stå.

At yde efter evne, samt
at nyde med behov.

Det er så helt nøjagtigt ramt,
at det ku' vær' en lov.

Et jævnt og muntert, virksomt liv,
er sunget utallige gan-ge.

Men så'der lige det gamle skriv:
I paradiset er der en slan-ge.

Moder natur er trist.

Det har vi længe vidst.

Hvad skal vi gøre ved denne mi-sere?

Hvad er det nu, vi skal indse og læ-re?

Siger mon vor natur,

kun 'Store Ego' dur,

eller kan gnisten få lov at tage fat

i os, før det bli'r nat?

Men noget er begyndt at gro,
vi ser det rundt omkring.

Selv dem der ikke før ku' tro,
de finder nu en ting:

Om det så er en vindueskarm
med urter – og hvad skal 'jeg' me-ne
om politik og verdens larm,
og hvad med den helt store sce-ne?

Moder natur bli'r hel,
når alle gør sin del,
li' fra det mindste og indtil det størs-te,
ingen skal sulte og ingen skal tørs-te.
Måske en utopi -
vi har betrådt den sti,
hvor resultater er svære at nå,
men vi må bare gå.

43. Klimabarnet (jul-19)

Tekst: Niels- Simon Larsen

Mel: Freight train

Det var godt at vi var her.
Mødte op i al slags vejr,
og så har vi lov at tro,
at der blev bygget bro.

Fik forenet ja og nej,
til at find' en fælles vej,
at man holder fast det tov,
der gav en klimalov.

Klima er nu helt i spil.
Ing'n ka' vende ryggen til.
Der er ikke noget parti,
der mer' tør gå forbi.

Klimabarnet er som født
i en krybbe. Bli'r nu mødt
af vor verdens grumme klo,
men SKAL have lov at gro.

Hvile lidt på laurbær.
Have en grusom verden kær.
Fællesskabets gode kraft
i os sit tag har haft.

42. Klimalovsang

Melodi: *Away In A Manger*

Tekst: *Lise Christensen Bjerno*

1 En klimalov er født os
fra de viseste mænd
samt en del tapre kvinder,
men hvor bær' det os hen??
Tag vare på den lille,
ambitionen er stor!
Var det dét her, I ville?
Sæt så handling bag ord!

2 "Lad Nordsølien fare",
lyder ønsket til jul;
vis, at I kan ta' vare
på fossiler i skjul.
Må vinden være med os
– lys og solenergi.
Dyrk respekten for jorden;
vi er biologi.

3 De gode dyr i stalden
må vi la' uberørt,
ty lidt mere til bønner
– håbe på, de bli'r hørt!
Vi står nu – planteriget,
dyr og men'sker – for skud.
Vi er fælles forbundet
uanset valg af gud.

4 "De har jo ingen tøj på!"
– hør uskyldiges røst;
frist Jer ej til at lede
golde gasser mod Øst,
men øs af jeres viden,
gør vort broderfolk dér
bæredygtigt med tiden;
det er langt mere værd.



5 Om drikkevand vi drømmer
– klart fra kilde og å,
pesticidrest fordømmer,
derfor venter vi på
en stålsat stillingtagen:
Stop for stor-Svineri!
Stærke Rødder er sagen;
sats på økologi.

6 Lad arbejdstiden dale
og sæt børnene fri,
tag det ny år i tale
uden fyrværkeri.
Gør rejser i det nære
– vi må vækste i sind,
ta' os modigt af kære,
byde flygtninge ind.

7 Oh, kom! Læg øre til vor
klima-lovsang i nat!
Skænk os guld – grønne skove
og en dyrebar skat
på alt, der går på vinger
– ikke engel, ej fugl!
Håber, sangen nu bringer
os en glædelig jul!

44. Kender du det? Mette, Mette, Mette!

Musik: Søren Kragh-Jacobsen

Tekst: Lise Christensen Bjerno

Så kom **klimaloven til** os
- den lød **ikke** særlig **godt** -
blev kaldt **super ambitiøs** men mangler
' alt dét **dér** med små-å.å.
Hva' den **største** forskel,
du kan gø-re **for** det ny årti??
Du kan **formidle** klodens **tilstand**,
du ka' **indvi** **folket i**,

at det **kommer** til at **koste**,
kommer **til** gøre **ondt**;
det er **smertefuldt** at **savne**,
men ka' ' også være **su-undt**.
Sæt en **pris** på **forurening**
og **pensionerne i spil**,
så ska' du **se**, hvad vi i **fællesskab**
ka' **rejsse**, når vi **vil**!

*For vor's **klima** er i **overgang**,
vor's **vejr** er helt **forkert!**
Australien er gå't **op** i røg,
- og **står nu helt barber't!**
Åh, **Mette, Mette, Mette**,
hvornår **kommer den da-ag**,
hvor vi går **hånd** i hånd... -
om **dén** her **klima-sag** -
sammen?!*

Indoneserne må **svømme**,
ski-turister skifte **sport**,
for Sibiriens tundra **rådner**,
perma- ' -frosten kom til **ko-ort**!
Puds nu **brillen**, Mette,
indse, det-te **ik-ke** er **fiktion**,
men resultatet af årtiers nøl
og **mangel** på **vision**!

Verdens **grønne** førertrøje,
er **formentlig** ikke **vor's**;
både **finnerne** og **Østrig** rykker,
- nåja - og så **Mors**!
Stop for **flere** fly i **luften**,
Baltic **Pipe** og olie-**rov**,
og generér bi-o-di-**versitet**
og **rigtig** meget **skov**!

*For vor's **klima** er i **overgang**,
vor's **vejr** er helt **forkert!**
Australien er gå't **op** i røg,
- og **står nu helt barber't!**
Åh, **Mette, Mette, Mette**,
hvornår **kommer den da-ag**,
hvor vi går **hånd** i hånd... -
om **dén** her **klima-sag** -
sammen?!*

Du' **minister** for de **mindste**,
si'r du **med** alvorligt **blik**.
Så send **børnene** i **skole**!
Skærp din ' klima-retori - **ik**!
Gi' en **grøn**, retfærdig **fremtid**
- dét' **socialt** **demokrati**
af aller**bedste**, grønne **skuffe**,
og dét **vil** de kun-ne **li**!

De har **brug** for al din **styrke**,
Brug for **kvindeligt** og **-mod**!
At du **gør** dét, der' **nødvendigt**
og ta'r ' fat om nældens **ro-od**.
De ligger **vågne**, Mette,
drømmen er blokeret, tung af **skræk**,
fordi for**gang**ne tiders **adfærd**
brænder **deres** fremtid **væk**!

*For vor's **klima** er i **overgang**,
vor's **vejr** er helt **forkert!**
Australien er gå't **op** i røg,
- med **ørken** til de **'sert!***

*Åh, **Mette, Mette, Mette**,
hvornår **kommer den da-ag**?*

*Åh, **Danmark, Danmark,**
Danmark,
hvornår **kommer den da-ag**?*

*Åh **EU, EU, E - U**,
hvornår **kommer den da-ag**?*

*Åh, **Klode, Klode, Klode**,
hvornår **kommer den da-ag**,
hvor vi ta'r **hånd** om dig... -
og **vinder** dén her **sag** -
sammen?!?!!*

45. **Danmark, du blunder!**

Melodi: Oluf Ring 1922
Tekst: Lise Christensen Bjerno 2020



**Danmark, du blunder! En strid ta'r fat
bag ved din seng, når du sover.
Brølet lyder fra skov og krat,
Gudenåen og Kattegat:
Klimaet i forvandling!
Retsstaten står til handling!**

**Danmark, du drømmer om søer blå,
iltsvinds- og alge-befriet.
Biodi-versiteten må
sikres ved lov, hvis den skal bestå –
tværsektoral og proper –
liv fordrer biotoper.**

**Pigernes latter og lyse hår –
leg, som så brat kan få ende.
Markerne blankt under vand nu står;
varmeste vinter i tusind år!
Se, at vi yppigt glider
frem med de nye tider.**

**Giv os med jura, med fynd og klem
sundere økosystemer.
Klimaretssager vinder frem –
folket gør krav på et sikkert hjem,
generationskontrakter,
håndslag og klimapagter.**

**Grønnere grundlov, en ny traktat,
tilpasset tidernes komme.
Klimascreening af hvert notat
skaber en bæredygtig stat.
Retssikrende jurister,
Nick fra justitsminister.**

**Borger på tinge med klart mandat,
bredeste folkeforankring.
Inddrag lægmand og advokat,
sørg for vort fælles habitat,
at vi som mål os sætter
lykke og lyse nætter!**



**OPERATION
KLIMAHANDLING**



46. Danmarks Riges grundlov??

Melodi: Dem toppede høne

Længe nok har vi haft en grundlov for de rige
Den skal fornyes, for den er blevet træt
Længe nok har naturen måttet vige
Nu skal vi ha en lov, hvor vild natur får ret!
Klimaet kræver det
Fuglene kræver det
De skal ikke læng're hældes ned af et bræt!

Amager Fælled stykkes ud i parceller
Nordhavnens vidder og Stejlepladsen med
Her som altid er det pengene der tæller
Vild natur har jo ingen rettighed
"Køb en havn
alt skal væk!"
Kan naturen da aldrig få fred?

"Ejendomsretten er ukrænkelig og hellig"
Det siger loven, sådan spiller melodien
Hvorfor kan vi ikke eje jorden i fællig?
Det har de indført båd' i Holland og i Wien!:
Jord kan du leje
Men du kan ikke eje
"Eje Jorden?" det er helt til grin

Hvor har en lærkerede "ret" til at være?
Hvem skal bestemme om et gammelt træ må stå?
De har ingen "ret", det er ikke til at bære
Men det kan kolde hjerner ikke forstå
Nu må vi vågne
Lave om på lovene
Så de også gælder for de stumme og de små!

47. Metrosang

Melodi: Beatles "Obladi Oblada"

Tekst: Niels-Simon / Lisbet Knudsen

Klimahandling NU, for ellers får vi svip!
Derfor får I denne sang i dag.
Vi skal have mindre CO2-udslip,
Et held der er en Metro som vi nu kan ta'.

*Syng nu med, syng nu med, her i Metro'n!
Alle jer som kører med!*

*Syng nu med, syng nu med, her i Metro'n!
Alle jer som kører med!*

Tak til alle jer der bruger Metro-ban'n,
det viser vejen til det kloge valg.
Sker der ikke noget går det helt banan,
og gør vi intet står vor jordklode til salg.

Syng nu med.. (2X)

Metroen er fin, den bruger nul benzin,
kører smart, er vejen til fornuft,
sviner ikke som de andre oliesvin,
og gaden over os får ren og bedre luft.

Syng nu med.. (2X)

Det er godt at dele denne vogn med jer,
uden andre blir det ofte svært.
Sammen kan vi handle lige nu og her.
At leve bæredygtigt må vi snart få lært.

Syng nu med.. (2X)

48. Bevar jordforbindelsen!

Melodi: Hist hvor vejen slår en bugt

Jorden er vort åndehul
Gør det til dit verdensmål
Flyv kun når du virkelig ska'
Nyd det nære når du ka`
Jorden brænder, vandet flår
Mange men'skers levekår
Lad os sammen standse op
Og til lufthavn sige stop
Så vi trygt kan leve sammen
Uden frygt for skyld og skammen

Vinteren er alt for varm
Vi råber alle KLIMA-ALARM (råbes)
Gretha si`r: gå i panik
Men hvad får vi? Mer trafik!
Broer over Kattegat,
Større biler – mindre skat,
Lufthavne, der bygges ud
Skal man grine eller tu`d?
skal vi flyve meget mindre
må vi udvidelser forhindre!

49. Der er ti korte år endnu (2020-2030)

Ny klimatekst: Michael K. Nielsen,
Melodi: der er 25 minutter endnu

Hvis Klimaet skal reddes, så har vi lagt en plan
der er 10 korte år endnu
CO2'en den skal skæres med 70 %
der er 9 korte år endnu

vi skal forbruge mindre i både stort og småt
der er 8 korte år endnu
energien den skal komme fra bio, vind og sol
der er 7 korte år endnu

og bilerne skal køre rundt på el og biogas
der er 6 korte år endnu
sorterer du dit affald eller er du gået kold
der er 5 korte år endnu

bør man stadig flyve, eller skal man ta' med tog
der er 4 korte år endnu
skal vi forsage bøffen og spise mere grønt
der er 3 korte år endnu

kan vi stadig nå det? er der stadig håb
der er 2 korte år endnu
Nu skal vi ta os sammen før det er alt for sent
vi har 1 kort år endnu

ellers må vi sande at det kan gå så galt
vi har a.a.a aaa..i..hh

50. Klimaforhandlingsutålmodighedssang

Gregers Hoff feb 2020

Melodi: "Satisfaction" af Keith Richards, 1965

Få nu tjep på.. den forhandling
Få nu tjep på.. den forhandling
For jeg venter
Og jeg venter
Og jeg venter
Og jeg venter
Få nu tjep på
Få nu tjep på

Når jeg lytter til min radio
Og jeg ser på mit tv
Og jeg læser min avis
At der ikk' en skid er sket
Få nu tjep på den forhandling
Få nu tjep på den forhandling

Og jeg står og hør' på talerne
Som ryster min forstand:
Hvad med plastikken i hvalerne?
Hvad med giften i vort vand?
Få nu tjep på den forhandling
Få nu tjep på den forhandling

"I skovens dybe stille ro"
det er en dejlig sang
men hvor er træerne, plant dem nu
lad os se at kømm' i gang!
Få nu tjep på den forhandling
Få nu tjep på den forhandling

Vi vil se klimahandling nu
tiden løber, vandet stiger
få nu borgertinget til at du
hør nu efter hvad vi siger!
For vi venter
Og vi venter
Og vi venter
Og vi venter
Få nu tjep på
Få nu tjep på

51. Til Justitsministeriet

Tekst: Niels-Simon Larsen

Melodi: Jeg en gård mig bygge vil

En Justits-minister skal
også se det som sit kald,
at det kommer os til gode,
at vi bor på denne klode
og har ret til luft og vand
men beskytter, hvad vi kan.

Se natur i 'egen ret'
bjerg og sø og urskovskrat!
Jura er en kunstig tanke.
Man kan eje en løves manke
og savannens store pragt.
Jura - er papir på magt.

Men nu vores retssystem
hjælper ikke vort problem.
Vores fremtid er i fare,
vor natur ses som en vare,
nogle kan eje, bruge op,
uden at ænse andres: Stop!

Børn har ret til vintersne,
til at kælke op og ne',
bygge huler med en lampe,
lave mange sneboldkampe,
komme hjem og være træt.
Hvem har stjålet deres ret?

Vores grundlov, rigtig køn,
men dog ikke særlig grøn
Vore menneskerettigheder,
ligestilling - nu vi beder:
Tag og se på den igen!
Den er slap og ude af spænd.

Ret er ej retfærdighed.
Det er noget alle ved.
Vor natur må vi nu skåne,
så de næste ogs' kan dåne
ved at se naturens pragt
uden penges store magt

53. **Waiting on the World to Change**

Tekst & melodi: John Mayer

Me and all my friends
We're all misunderstood
They say we stand for nothing and
There's no way we ever could
Now we see everything that's going wrong
With the world and those who lead it
We just feel like we don't have the means
To rise above and beat it

*So we keep waiting (waiting)
Waiting on the world to change
We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change*

It's hard to beat the system
When we're standing at a distance
So we keep waiting (waiting)
Waiting on the world to change

Now if we had the power
To bring our neighbors home from war
They would have never missed a Christmas
No more ribbons on their door
And when you trust your television
What you get is what you got
Cause when they own the information, oh
They can bend it all they want

*That's why we're waiting (waiting)
Waiting on the world to change
We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change*

It's not that we don't care
We just know that the fight ain't fair
So we keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change

*And we're still waiting (waiting)
Waiting on the world to change
We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change*

One day our generation
Is gonna rule the population
*So we keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change
No we keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change
We keep on waiting (waiting)
Waiting on the world to change
Waiting on the world to change
Waiting on the world to change
Waiting on the world to change*

53. Global aktivisme (C)

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Blowin' in the wind

C FC
CFG7
CFCa
dG7
CFC
CFG7
FG7E7a
dG7C

Vor aktivisme beror på os selv
og håbet lever på trods.

Vores metode er taler og sang

Med våben vil vi ikke slås.

Alt har sin pris og hvad vil der mon ske
når arter bli'r ved med at dø?

Men svaret på det skal komm' fra os selv
men svaret skal komm' fra os selv.

Rundt om på Jorden kæmpes en kamp
af mange for blot at bestå.

Stillehavsøer begravnes i vand

folk ser deres huse forgå.

Regnskovens folk er nu drevet på flugt

De sidste af urtidens folk.

Men svaret på det skal komm' fra os selv
men svaret skal komm' fra os selv.

Vi fører krig mod os selv og vor Jord

Et selvmord vi' ved at begå.

Mange benægter at noget er galt

Nogle synes det er svært at forstå.

Andre gi'r op og spørg': Hvad skal jeg gør'?

Jeg er kun en lil-le brik.

Men svaret på det skal komm' fra os selv
men svaret skal komm' fra os selv.

Det vi skal gøre, er vel det som vi gør
og så skal vi bare blive ved.

Der findes ikke det rigtige svar

Og ikke det rigtige sted.

Alt hvad vi gør har sin egen værdi

og så er man stadig i tvivl.

Men svaret på det skal komm' fra os selv
men svaret skal komm' fra os selv.

55. Det gode liv

Tekst: Niels-Simon Larsen. 29-10-20

Mel: Jeg drømte mig en drøm i nat

Der er et mere enkelt liv
Et bæredygtigt svar
Til stort forbrug, til stress og jag.
Med luften ren og klar.

Omk:

Til dem der kommer efter os
Der skal der være en Jord
Hvor mennesker kan ånde frit
Og kærligheden bor.

Vi ved der er et andet liv
End det der handler om ting
Et liv som intet affald har
Hvor alting går i ring

Omk:

Det gode liv er som en drøm
En pligt at drømme om
For ellers bliver kroppen hård
Og hjernen ganske tom

Omk:

Det kræver noget at holde ud
Og mod at have en drøm
Og det er ikke altid let
At stå i verdens strøm

Omk:

56. Dys- eller u- topi?

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: I den mellemste køje

Klimapolitik

Kan så let slå klik

Lige mens man tror det går

Så går det bare ikk'

Det begyndte småt

Husker 'Småt er godt'

Det var noget folk forstod

Selvom det lød lidt gråt

Så' der det med vind

Det kom ydmygt ind

Men nu har man møller

Sindssygt høje på en pind

*Nu må alle spørge sig

Er vi inde i en leg

Der begynder i det stille

Med at sidde og pille

Inden man får set sig om

Råber kapitalen: Kom!

Vejen går fra folkeeje

Hen til formuepleje

Grøn vækst og profit

Det er noget skidt

Målet det er ikke penge

Lad os bli' dem kvit

Grøn skal sætte skel

Folk gør noget selv

Målet det er kollektivt

Og går på alles vel

Grøn - et andet liv

Snakke uden kiv

Tegne, synge, bugte sig

Og lav' om det et skriv

*Vores liv skal laves om

Huske på hvorfra vi kom

Det skal ligge os på sinde

Som det vigtigste minde

Hvis det grønne ikk' er nyt

Kan man roligt sige pyt

Så det bare en gammel

traver

Fællesskabet så arver

Grøn er hver en vej

Motor eller ej

Og nu kommer Fehmern
broen

Den er noget for sig

Den forbinder byer

Mennesker og dyr

Tænk hvor megen CO2

En sådan vej udspyr

Det gør ikke noget

Den har også toget

Og så må man ikke si'

Den tanke lyder kroget

*Alt hvad krybe og kan gå

Har nu grønne hoser på

Vil man ha' elektronikken

Bruger man re-torikken

Ser så på det grønne sprog

Og man bliver noget så

klog

Pludrer løst på englevinger

Drejer os om en finger

Industriens mål

Er at gøre kål

På naturen som den er

Og gi' os Glas og stål

Det' dog vores erhverv

Giv det blot en skærv

Heller ikke mere

For så bli'r det til fordærv.

Tjener som det er

Skal vi sige: Her!

Du skal tjene fællesskabet

Gi' os ikk' besvær

*Utopien løber sur

Alle sammen 'working

poor'

Amazon et 'slav' på tasken

Kina svinger krabasken

'Fagre nye verden' sa':

Det kan nemt gå galt en

dag

Ser vi ikke ironien

Vil vi få dystopien

Folkefællesskab

Bli'r let til et tab

Hvis det ikke bli'r fornyet

Kan man hør' et gab

Klimapolitik

Skæbnens øjeblik

Til den krise som vi ser

Der skal der vær' replik

Grundtvig, Kierkegaard

Si'r os hvor vi står

Vi skal høre efter nu

Og ikke om et år

*Vi skal til at tænke' os om

Der er noget der råber:

Kom!

Ned' fra dybet af vort

hjerter

La' os ikke forhærde

Og så skal der handling til

Det må koste hvad det vil

Det er vores en'ste chance

Lad os hold' den balance

57. Jensen og søn

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Der er noget galt i Danmark

Jensen går rundt om sig selv og han spekulerer på hvad han e-gentlig skal gør' _
Vejret er tosset sommerhuset står under vand og nu er han efterhånden mør _
Åh han vil gerne spørge nogen. En politiker. Han tager telefonen. Ringer op _
-Kan jeg få lov at spørge om no-get? - Ja, det kan du godt
Hvad skal jeg gøre når det hele skrider sammen her for os en skønne dag _ _ _
Er der en i folketinget der har gjort det til sin egen sag _ _ _
Hvis nu havet omkring Danmark stiger også her i København _ _ _
Hvem skal man så ringe til du ku' vel ikke gi-ve mig et navn _ _ _

Pol.: Tag det nu roligt, jeg kan love, det bliver ikke rigtig slem sådan lige me'de'vuns

Jen.: Nå, jeg har ellers hørt at ovre i Jylland Vesterhavet har taget en 'orni' luns

Pol.: Jo, men, der har altid været katastrofer før, og nu må du ikke være alt for sart

Meld dig ind i vort parti vi' er det bedste og vi er parat

Så du må ikke gå og tro det hele det vil skride sammen her en dag

Mange her i folketinget vi har gjort det til den store sag

Havet omkring Danmark er normalt det gælder ogs' i København

Derfor kan du ikk' få et nummer eller få et enkelt navn

Jensen si'r faryl og tak, mens sønnen kommer hjem - han har været til en demonstration

Og han fortæller i detaljer om hvordan det gik - stemningen den var helt kanon

Jensen rynker panden: - Nu er du vel ikke ved at komme ud i noget jeg vil kalde skidt

-Nej, men du skal være med nu skal vi se at bli' det gamle kvit

For du kan se det hele det vil skride sammen her for os en skønne dag

Ingen her kan finde ud af noget ingen gør til sin sag

Havet omkring Danmark stiger og vi ser det ogs' i København

Og hvem vil du ringe til og spørge for du har måske et navn

Jensen og sønnen går til møde hvor de engagerer sig i den næste stor' aktion

Jensen maler bannere og hvem skal stå med dem - det vil han - for der skal jo være no'en

Sønnen har sin guitar med og så bli'r der øvet på den sang som han lige har gjort

Jensen synger med - han kan mærke han er med til noget stort

For det må ikke skride mere sammen end det allerede gør i dag

Det er vigtigt at hver enkelt vågner op og gør det til sin sag

Alle verdenshave stiger vandet stiger ogs' i København

Menneskabte klimakatastrofer - er det rette navn

58. Kom, Dan!

Melodi: Down at the old Bull and Bush

Tekst: Hannah Nielsen

Kom, kom,
Kom nu og hjælp os, Dan,
Kom nu og hjælp os Dan, kom
Kom, Dan, du må da ha en plan?
Kom nu og hjælp os Dan, kom
Vi må ha` en klimaskat
Ellers er det dybt go`nat
Kom nu og hjælp os, Dan, kom
Verden kræver at vi nu tar fat
Kom nu og hjælp os, Dan, kom (kom, kom)

Kom, kom,
Kom nu og hjælp os, Dan,
Kom nu og hjælp os Dan, kom
Kom, Dan, tag dig nu sammen, mand
Kom nu og hjælp os, Dan, kom
Vi skal droppe al benzin
Vi må blive klima-clean
Kom nu og hjælp os Dan, kom
Ellers bliver Danmark helt til grin
Kom nu og hjælp os, Dan, kom (kom, kom)

Kom, kom,
Kom nu og hjælp os, Dan,
Kom nu og hjælp os Dan, kom
Kom, Dan, jeg var din største fan!
Kom nu og hjælp os Dan, kom
Vi må ha no`et mere skov
Alt skal ikke under plov
Kom nu og hjælp os, Dan, kom
Ikke mer metan fra dyr med hov
Kom nu og hjælp os, Dan, kom (kom, kom)

Kom, kom,
Kom nu og hjælp os, Dan
Kom nu og hjælp os, Dan, kom
Kom Dan, hvor er din plan, for fa`en?
Kom nu og hjælp os, Dan, kom
Danmark som en klimaduks?
Skal vi se at håbet sluk`s?
Kom nu og hjælp os Dan, kom
For du er jo ingen bangebuks?
Kom nu og hjælp os, Dan, kom (kom, kom)

59. Til roden og ved foden

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Waltzing Matilda

For at redde verden, må man søge ned til ondets rod.
Finde det rigtige sted at slå ned.
Man kan også løse problemerne som ligger lige for ens fod.
Spørgsmålet er, hvor man kan finde fred.
"Gør begge dele"! Det bliver et hele,
det der med roden og det for ens fod.
Det er ikke sikkert freden nogen sinde helt vil sænke sig,
men man må vælge og finde sin vej.

Hvorfor er der i det hele taget noget, der er galt?
Det må vær' løbet af sporet engang.
Hvis man leder må man kunne finde ned til noget helt basalt.
Chok! Hva' var det, der var noget, der sa' bang.
Det var ved 'foden', ikke ved 'roden'.
Det var vist bare en pære, der sprang.
Jeg må lige se om der sku' vær' en ekstra pære i mit skab.
Så kan jeg hurtigt udbedre det tab.

Verdens befolkning skal jo ned, det ligger tungt på os.
Det skal vær nu, ikke i morgen, men nu.
For problemet er stort. Kan vi virkelig klare os ud'n en boss,
der si'r: Vor livsform er gået ud af brug?
En Øko-Stalin, gi'r den befaling:
Nu skal handles og alle går med,
ellers så kommer pisken frem og den vil netop ramme dem,
der konstruerer en ny kattelem.

2030 er et år, hvor virkelig meget ska' vær' nået.
Megen opfindsomhed lægges for dagen.
Men hvis nu det intet nytter, det der ofte er os blevet spået,
sætter vi så vore ledere af sagen?
Hvem skal os lede, hvem skal vi bede?
Kan vi mon samle os helt af os selv?
Har befolkningen lært at tage roret i sin egen hånd,
og kan den standse granater med ånd?

60. "Mene tekkel" (vejet og fundet for let)

Tekst: Niels-Simon Larsen

Mel: Østre Gasværk

Jeg gik lige hen ad gaden
De var ved at stille op
med stilladser på facaden
For husets isolering skal nu være skal nu være i top _ _
Man kan se det mange steder
Der bli'r sparet penge dér
Disse penge bli'r til 'glæder'
Og så er den besparelse en ekstra nok en ekstra rejse værd _ _
Omkv:

Ja, vi har få-et i pose og i sæk
Nu kan vi se bedrift-en
"Mene te-ke" kan ses på hver en væg
Vi skal ty-de skrift _ _ _ en _ _

Der er kø på motorvejen
Uh hvor trængselen er stor
På problemet er der pegen
Og inden længe inden længe står så fint et ekstra spor
Så' der plads til flere biler
Uh hvor trængselen er stor
Til ministeren man iler
Og inden længe inden længe står så fint et ekstra spor
Omkv:

Kan socialdemokratiet
Mon beskyldes for et svigt
Det beskytter hele riget
har det så ikke bare har det ikke bare gjort sin pligt?
Nej med klima har det ikke
Vi skal ikk' ha' mer' forbrug
Det skal vi ikke nikke nikke
Det gælder ikke om at fylde om at fylde vores 'trug'
Omkv:

Der bli'r fiflet med det grønne
Det bli'r kapret af enhver
Bæredygtighedens rønne
Bli'r malet flot og pyntet op med meget fine grønne klæ'r
Der er en linje nede på bunden
Hvor det står med røde tal
Man bør slå sig selv på munden
Enhver kan se at den må være den må være gruelig gal
Omk: